

Mevrouw de voorzitter, geachte heer waarnemend gouverneur, leden van de deputatie, collega's, beste Oost-Vlaming,

Ik had het maandag al aangekondigd dat we tijdens deze drie daagse voorstelling van het nieuwe meerjarenplan, geduldig en aandachtig gingen luisteren naar de nieuwe plannen. We zijn ondertussen veel wijzer geworden. We weten nu o.a ook dat er in deze raad nog mensen zijn die fan zijn van Churchill. Iets dat ik met mijn Engelse roots alleen maar kan toejuichen. Wat ik ook leerde, is dat ik blijkbaar in mijn eerste toespraak niet hoffelijk genoeg was. Men gebruikte zelfs het woord afbranden. Ik zal er deze keer proberen op te letten dat ik hoffelijk genoeg ben, beste collega's. Er was een tussenkomst die mijn ogen opende nl. de tussenkomst van Bruno, die duidelijk stelde aan de deputatie dat het doel van de oppositie niet enkel is om commentaar te geven of te streven naar een debatcultuur, maar dat we gewoon soms willen begrijpen waarom jullie bepaalde keuzes maken. Deze tussenkomst is terecht. Uiteindelijk willen ook wij gewoon een goed beleid. Er zijn volgens mij trouwens twee manieren om met de kritische noot van de oppositie om te gaan, ofwel neem je deze serieus en doe je er iets mee ofwel lach je deze weg en doe je er helemaal niets mee. Steeds meer zie ik deze deputatie vervallen in het tweede. Jammer om dit te moeten vaststellen. Waar jullie zichzelf zo aan ergerden toen jullie zelf in de oppositie zaten, doen jullie zelf al na één jaar besturen. Om heel eerlijk te zijn, toen ik hier zelf zat in de banken als raadslid en deel uitmaakte van de meerderheid heb ik vaak gedacht toen jullie een opmerking maakten, dit is nu jammer dat ze hier niets mee doen. Ik zie gewoon exact hetzelfde gebeuren. Besef gewoon dat iedereen die in deze raad zit het beste voor heeft met Oost-Vlaanderen en zijn steentje wil bijdragen tot een betere provincie. Dat bewees trouwens collega Hilde met haar tussenkomst

over de landbouw. Een historisch moment in mijn carrière hier als raadslid. Zo puur, zo zou onze raad wat meer mogen zijn. Eénzelfde eensgezindheid was er rond de afschaffing van de evenementbussen. Hier blijft de Oost-Vlaming echter in de kou staan. Dit o.a op oudejaarsnacht, de ronde van Vlaanderen of Aalst Carnaval. Daarom hebben wij daarstraks een amendement ingediend, om deze besparing toch terug te draaien. Dit doen we niet om oppositie te voeren, maar omdat we echt bezorgd zijn over de veiligheid. Misschien kan Churchill jullie inzicht brengen over de omgang met deze raad, hij zei: “Courage is what it takes to stand up and speak, courage is also what it takes to sit down and listen”.

Ik ging hoffelijk zijn, dus wil ik ook de positieve kanten van het beleidsplan aanraken. De inzet op fietsbeleid is zeker een goede zaak. Als er iets typerend is voor Oost-Vlaanderen dan is het het fietsen aan zich. Laat ons zorgen dat we echt een tandje bijsteken op het vlak van fiets-infrastructuur en tonen dat we hier in 5 jaar tijd echt het verschil kunnen maken. Er zijn uiteraard nog positieve zaken in het plan, want zoals jullie zelf schrijven zetten jullie een groot deel van het beleid verder. Ook de belastingverlaging juichen wij toe, maar er moet mij toch een heel grote bezorgdheid van het hart. De leninglast. Daar sta ik niet alleen in. Zelfs binnen jullie eigen rangen kregen jullie hierover opmerkingen. Jullie laten de schuldenlast van deze provincie op 5 jaar tijd stijgen van 58 miljoen naar 147 miljoen, dit is gewoon kamikase. Jullie verwezen naar het feit dat de vorige deputatie dit ook gedaan heeft. Ik heb de cijfers opgevraagd, dit klopt gewoon niet. Het ergste vind ik nog dat jullie zeggen, dat jullie dit budget niet helemaal gaan besteden. Wel dat vind ik nog straffer. De bedoeling van BBC is net om juister te gaan begroten. Uit ervaring weet ik dat er marge zit op een begroting, maar een marge van 89 miljoen is onaanvaardbaar. Dit bewijst echter het gebrek aan bestuurservaring en financiële kennis. Verstop jullie niet achter ambtenaren die gezegd hebben dat

dit zo kon. Het is de taak van de politici om de schuldenlast zo laag mogelijk te houden. De administratie haar job is om de budgetten rond te krijgen. En ik wil ze ook proficiat wensen met deze klus, want ik kan me voorstellen dat dit waarschijnlijk de moeilijkste budgetronde in de geschiedenis van de provincie moet geweest zijn. Deze schuldenlast bewijst dat de enige bezorgdheid van de deputatie is, hoe kunnen we onze dromen verwezenlijken. De nachtmerrie is echter voor na ons. Vandaar dat dit mijn grootste bezorgdheid vormt. Jullie kijken echter niet verder dan vijf jaar. Daarom dat ik ook echt een visie mis in dit meerjarenplan. Het is de taak van de politiek om plannen te maken op korte termijn, maar ook een visie te hebben op lange termijn en die is er totaal niet. Als jullie dit beleidsplan volledig uitvoeren, dan staat de provincie er in 2025 zeer slecht voor, meer zelfs op de rand van bankroet. Eigenlijk wou ik dat we al 2025 waren, want dan wisten we hoe erg het gesteld is en vooral gedeputeerde Moens, dan kon u zich niet meer verstoppen achter de vorige deputatie. Want die plaat mag na één jaar ook af.

De vorige deputatie had de leninglast echt mooi laten dalen. CD&V, beweert nu niet dat dit jullie verdienste is. Mij is het ondertussen wel duidelijk welke partij een visie had over de financiën in de vorige legislatuur. Het waren de liberalen. Zonder de liberalen bewijzen jullie vandaag dat er 89 miljoen extra leningen bijkomen. Het ergste is dat de generaties na jullie dit zullen moeten betalen. Ik zou zeggen NOT OK BOOMER. De jonge mensen van vandaag zullen de schulden betalen van morgen en dat is bijzonder jammer. Ook aan alle raadsleden van de meerderheid wil ik duidelijk maken dat u hier een verpletterende verantwoordelijkheid neemt met dit budget goed te keuren, u tekent een blanco cheque, want u weet nog niet wat ze uiteindelijk zullen uitvoeren.

Zoals het u al duidelijk zal zijn, zullen wij liberalen dit meerjarenplan uiteraard niet goedkeuren. Wij kunnen niet akkoord gaan met een budget die de lasten legt bij de generatie na ons. Dit is gewoon niet correct. Ik hoor u al denken deputatie, dat hij nu maar stopt met zijn onnozelheid. Wel ik zal hoffelijk zijn en stoppen, maar ik wil jullie nog één quote meegeven. U raadt het nooit van inderdaad Churchill: “The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes”.

Kenneth Taylor

Open Vld fractievoorzitter

4 december 2019